

De legende van Willem Tell SSM p. 10

Willem Tell was een kruisboogschutter.

De landvoogd Gessler was een Habsburger. Als teken van de macht van de Habsburgers zette hij een hoed op een staak op het dorpsplein. De bevolking moest de hoed groeten om te laten zien dat het die macht erkende.

Willem Tell weigerde dat te doen.

Als straf moest hij van Gessler met een pijl schieten door een appel die op het hoofd van zijn zoontje stond.

Willem Tel nam twee pijlen uit zijn koker.

Met één pijl doorkliefde hij de appel, de landvoogd vroeg waarvoor de tweede pijl was.

Tell antwoordde dat die diende voor de landvoogd, als de eerste pijl zijn zoontje zou hebben gedood.

Willem Tell doodde nadien de landvoogd.